

Sevgili Dostlar,

Pek iç açıcı olmayan ama mutlu sonla bitecek bir konuyla başlayayım. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu SHÇEK'e karşı idari mahkemede açtığımız davanın ilk ve son duruşması 18 Kasım'da yapıldı. Anımsarsanız SHÇEK Nesin Vakfı'nın işletmesini devralmak istiyordu. İnanılır gibi değil ama gerçek. Parayı bize verin, çocuklara biz bakalım, diyorlardı. Yasalara göre TC'den baskası çocuk bakamazmış... Uzunca bir süre direndikten sonra, tüm anlaşma yolları tikanıp bize baska seçenek bırakmadıklarında devleti dava ettik.

Haklı olduğumuza çok inandığım bir davaydı. Bir değil, iki değil, her açıdan haklıydık: hukuksal, vicdani, insani, mantıksal, toplumsal, dünyanın ve Türkiye'nin gidişatı, siz sayın... Her ne kadar birçok kişi, "Burası Türkiye, ne olacağı belli olmaz" dese de, bu davayı kazanacağımıza eminim.

İşi gücü bıraktık, dünyanın parasını ve bizce çok değerli zamanımızı vererek Ankaralara gittik. Bu iş için dördüncü Ankara'ya gidişimiz... Genç avukatımız Seda Akço hukuk fakültelerinde okuma parçası olarak okutulması gereken olağanüstü bir konuşma yaptı. Tane tane, son derece akıcı ve etkileyici ve en zor teknik konuları en basite indirgeyerek... Yargıçlar daha kararlarını kağıda dökmeyi rahat buldular. Rahat olun, SHÇEK'in işletmesini Nesin Vakfı'na devredebilirler de tersini yapamazlar.

Aziz Dede çiftliği faaliyette! Dün 6 inegimizi ve 22 koyunumuzu çiftliğe götürdük. Tavuklarımızı da yakalar yakalamaz çiftliğe götürüreceğiz. Vakıf'ta da hayvan kalacak elbet, ama eskisi kadar çok değil. Bahçeyi çok pisletiyorlardı, bize yer kalmıyordu, çiçeklerimizi, sebzelerimizi, meyvelerimizi yiyorlardı.

Çiftlik kar amacı gütmeyecek. Kendi kendini döndürsün, bizi de sağlıklı beslesin yeter. Kar ederse de üzülmeziz.

Tüm ürünlerimiz doğaldır, organik dediklerinden. Daha doğal olamaz. Dört cevherden, yani toprak, su, hava ve güneşten (atesten) oluşur.

Bu işte de başarılı olacağız. Bugüne kadar hiç başarısız olmadık, başarısızlığa tahammülümüz yok.

Emektar inegimiz Mercedes ve hisim akrabası bir kez daha gebeler. Mercedes sarı bombanın görünümünde; biraz yaşlı bir sarı bombanın... Bakışları, damarlarından kan akan her erkeğin yüreğini hoplatacak kadar cilveli hala daha, farklı ve bir o kadar da utangaç. Dayanılır gibi değil... Umarız bu gebeliği de atlattır ve, ne deniyorsa işi buza getirmeye, istediğinden doğurur.

Bilgin İnanç dostumuz, restoranın çift ayların ilk pazartesisinin TÜM gelirini Nesin Vakfı'na bağışlayacak. Aralık'ın ilk pazartesi, yani 1 Aralık akşamı Galata restorana bekleriz: Adres: İstiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No:11, Tünel, Beyoğlu (İstanbul Barosu karşısı).

19 Aralık'ta Armada'da (İstanbul) Aziz Nesin'in 88'inci doğum gününü kutluyoruz. Davetiyesi 40 milyon. Davetiye için 0533 711 85 61'i makul saatlerde arayabilirsiniz.

Gelecek baharda, saatte tam 1 mm hızla akan ve her geçen yıl toprağımızı yutan Karasu deresini zaptedeceğiz. Tas lazım. Tas deyip de geçmeyin, o kadar pahalı ki fiyatını aklında tutamadım bile. Olur a, belki bağışlayacak taşı olan vardır.

Sorumluluğunu üstlendiğimiz çocuk ve genç sayısı 40. Eğitim durumlarına göre dağılım şöyle:

Anaokulu	1
İlkokul 1	12
Orta 1	7
Lise 1	4
Üniversite hazırlık	5
Üniversite	7
Staj	3
Yüksek Lisans	1

Ücretli çalışan sayısı 18. Tam zamanlı gönüllü çalışan sayısı 5. Yarı zamanlı gönüllülerimiz de var. Çocuklarımız da her türlü işte çalışırlar. Bugün örneğin çoluk çocuk çiftliğe gidip çevre temizliği yaptık. Büyüklerimiz yol inşaatında çalıştı. Nesin Vakfı Nesin Vakfı olalı bu kadar çok çalışan görmemistir. Tam kapasite çalışıyoruz.

Ücretli çalışanlarımızın görevleri şöyle: Bir müdür, biri şehirde biri Vakıf'ta olmak üzere iki sekreter, iki öğretmen, iki anne, bir psikolog, bir seramikçi (kültür bakanımız), bir kütüphaneci, bir temizlikçi, bir bahçıvan, iki ahçı, iki inşaat işçisi, iki kişi de çiftlikte, etti 18...

Gönüllüler: Bir marangoz, bir terzi, iki işçi, iki matematik öğretmeni, bir fotoğraf öğretmeni, bir anne, bir baba...

Seramik atölyemiz çok faal. Pek yakında ürünlerimizi piyasaya süreceğiz. Neyin nesi olduğunu yapanın dahil kimsenin anlayamadığı işi benzeri görülmemiş sanat eserlerimiz olduğu gibi son derece kullanışlı ve estetik şeylerimiz de var.

Nasıl oluyor da bunca yükün ve sorumluluğun altından kalkabiliyoruz diye soruyorum kendi kendime bazen. Hiç kuskusu yok ki sayenizde oluyor bunlar. Bizden maddi ya da manevi desteklerini esirgemeyen tüm dostlara teşekkürler. Bizim aramızda trilyonlar yok, bizim aramızda, Aziz Nesin'in deyişiyle, "varından değil yagundan verenler" var.

Nesin Vakfı çocukları ve çalışanları adına seker bayramınızı kutlarım.

Ali Nesin